

Prijs : In België : 6 Frs — In Nederland : 35 Cts

ZESDE JAARGANG

8-11-51



# KUIFJE

45

WEEKBLAD VOOR JONGENS VAN 7 TOT 77 JAAR



VERDORIE, BARELLI, KIJK EENS WIE DAAR AANKOMT !...



## De Getrouwen van het eerste uur krijgen het woord!



**N**A het verschijnen van ons speciaal nummer, ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van « KUIFJE », ontvingen wij een reeks telegrammen, kaarten en brieven met goede wensen en sympathiebetuigingen. M'n innigste dank aan alle vrienden die mij aldus aangenaam verrasten.

Honderden suggesties ontvingen we, en bij deze is er één die de « oude getrouwen » van ons blad speciaal zal interesseren. Er wordt nl. voorgesteld volgende vraag te stellen: **Wie bezit de volledige verzameling van alle nummers van ons jeugdweekblad van n° 1 van 26 September 1946 tot en met n° 45 van 7 November 1951, zonder onderbreking, zonder één nummer te missen?**

M'n trouwe lezers, die op deze vraag willen antwoorden, doen dit op een kaartje en vergeten niet hun volledige naam, adres en geboortedatum mee te delen. Het gaat hier natuurlijk niet om de ingebonden verzamelingen van « KUIFJE » die gekocht werden na het verschijnen, doch wel om de nummers die week na week bijgehouden en misschien zelf ingebonden werden.

Het antwoord zou er dus als volgt uitzien:

Op m'n erewoord verzeker ik alle nummers van « KUIFJE » verschenen sedert n° 1 van 26 September 1946 en tot n° 45 van 7 November 1951 te bezitten! Er ontbreekt geen enkel nummer. Ik heb ze iedere week gekocht of gekregen.

We hebben een verrassing voor die « oude getrouwen », maar daarover kunnen we hier nog niets meedelen. Schrijf me zonder uitstel, ik ben benieuwd jullie te leren kennen. Het is tevens een gelegenheid om de vriendschapsbanden nauwer toe te halen.

Vrienden, ik reken op jullie!



### DIE JE OP JE TAFEL KUNT SPELEN

Dank zij « SUBBUTEO », het nieuwste tafelfootbalspel! Een Engelse uitvinding die overal opgang maakt.

Penalties! Offsides! Corners! Dribblings! Schijnstoten en vrije schop, net als op het voetbalveld.

De figuurtjes bewegen zich vrij, volgens je eigen tactiek en zetten zich, na iedere schop, automatisch op hun plaats!

SUBBUTEO is het geliefde spel van ieder voetballiefhebber, van jong en oud.

Men kan het met z'n tweeën spelen, in groep en ook alleen.

Het volledige spel bestaat uit twee elftallen, de goals, de netten en de voetbal. (De spelregels zijn er in het Nederlands en in het Frans bijgevoegd) en kost ... .. Fr. 195.—

Vraag dit spel tegen terugbetaling aan:

C.T.A. (DIENST T)

Jozef II straat, 61, Brussel.

Tel. 11.14.68.



### ONZE BRIEVENBUS

Miette, Marc en Jaak Duyver, van Sint-Niklaas. — Hip! Hip! Hoera! Hartelijk welkom in de grote familie en dank voor de vriendelijke en mooie brief waarmee ik erg in m'n nopjes was. Hoe jullie de rooster moeten gebruiken, schrijf ik jullie in een speciaal briefje!

Ivo Koekelenberg, Antwerpen. — Hartelijke welkom in de club! Nu je tot de grote familie behoort, verwacht ik een lange brief. Geef toe, dat het briefje dat je me schreef heel kort was en ik daarmee niet veel wijzer werd. Het zou me interesseren je beter te leren kennen, dus: schrijf!

Pol Vermoere, Ronse. — Dank voor je brief en welkom in de club, bij voorbaat dan, want... je bent de pasfoto vergeten op te sturen. Breng dat vlug in orde!

Filip Pinnoy, Linkebeek. — Hartelijk welkom in de club en dank voor je vriendelijk schrijven.

Jan Beunen, Berchem-Antwerpen. — Hartelijk welkom in de grote club en hier gaat de kleine aankondiging: « Jan Beunen, O.-L. Vrouwstraat, 44, Berchem-Antwerpen, zou graag corresponderen met een flinke Kuifjeslezer die sportief is en van boeken houdt! »

Ferdinand Vandervinck, Maréestraat, 29, Borgerhout-Antwerpen, zoekt een correspondent tussen 17 en 20 jaar, philatelist, die over postzegels wil schrijven en postzegels wil ruilen!

Joseph Quick, Spaarzaamheidsstraat, 44, Oostende, wenst een vriendinnetje van veertien jaar, dat graag brieven schrijft, sportief is en van de zee houdt. Ze kreeg liefst een Hollands vriendinnetje!

## Kuifje bracht voor jullie

**HET KUIFJE'S BRIEFPAPIER**  
vijf verschillende versieringen.

**DE KUIFJE'S TOILET-ZEEP**

die je 's morgens en 's avonds gebruikt.

**DE KUIFJE'S BADGES**  
die je

op je vest, blouse of pull-over steekt.

Omslag . . . 7.50 Frs.  
Doos . . . 25.— Frs.





# Onder de Vlag van de Compagnie

TEKST EN TEKENING  
DOOR BOB DE MOOR

Kapitein Harm Janszoon heeft Cori, een weesjongen, als eigen zoon aangenomen. De jongen is twaalf, een voorbeeld van een rakker, en wil naar zee. De kapitein wil hem nog niet meenemen...

Ik sluip aan boord van de «Perel» en morgenvroeg, als men de voorbereidselen maakt voor het vertrek, meng ik mij tussen de matrozen en werk flink met hen mee. Vader zal dan wel zien dat ik de handen uit de mouwen kan steken en hij zal me meenemen.



Zonder dat Rijntje, de huishoudster, er wat van merkt, bereikt Cori het achterpoortje en loopt de straat op, naar het IJ... Het begint zachtjes te regenen...



Fijn, daar ligt een bootje. Ik kan er mee naar vader's schip roeien.



Ginder ligt de «Perel»... Brr!... Wat een weder!



Een touw, dat van de boegspriet neerhangt, gebruikt Cori als klimkoord...



Hop!... Ik ben er... Hm! Er komen twee gedaanten naar de voorplecht!



Hier heb je de floriijnen. Als het geschikte ogenblik gekomen is, deel je die uit onder de manschappen. Hits hen op tegen Janszoon. Voor de rest zorg ik wél!

Begrepen!



Je weet welke beloning je mag verwachten zo het schip in onze handen valt...

Hemel! Die twee beramen een muiterij!



Ze zijn weg, eindelijk!... Ik moet vader verwittigen... Maar hoe geraak ik op het achterdek?... Moesten die kerels mij ontdekken!... Komaan, Cori, een echte zeeman kent geen angst. Ik waag het!



Jakkes! Ginder komt weer iemand aan!... Vlughet ruim in!



Donders! Welke lummel heeft dat luik laten open liggen!



Ziezo! De grendel erop, en klaar is Kees!



(Wordt voortgezet.)



# De Groene Jager.

VERHAAL DOOR Y. DUVAL. — ILLUSTRATIE J. LAUDY.

**E**NKELE verlichte geesten, zoals de schoolmeester en de apotheker, hebben nooit geloof gehecht aan die « oudwijvenpraatjes », maar dit betel niet dat de overgrote meerderheid van de dorpelingen diep onder de indruk was van de geheimzinnige gebeurtenissen met zoveel brio verteld door Niklaas, Barbara en vader Fons die samen tweehonderd vijf en zeventig jaar oud waren; ze konden het dus weten. Niklaas, Barbara en Fons beweerden mordicus dat sedert een eeuw geen onheil meer over het dorp gekomen was, of men had telkens, de nacht te voren, de schaduw van de groene jager in de ruïnen van het kasteel zien rondwalen! De groene jager was de voorbode van geheimzinnige en vreselijke dingen... Toen de zoon van Niklaas in het veen vermoorde, toen de schuur van Mettens in de vlammen opging en al het vee omkwam, toen Luyten, de heilige pastoor, bij het verlaten van de kerk was doodgevallen... hadden de drie oudjes de groene jager hoog op de rotsen zien zitten.

— Verbeelding! Onzin! zei de apotheker. Wie heeft de groene jager gezien? Kinderen, die de speelbal van hun verbeelding werden, een onnozele geest, zoals Lange Mathilda en Staf, de eeuwige dronkaard. Wanneer hij nuchter is ziet hij zelfs niet klaar, want de arme man heeft maar één oog, en die nacht had hij ettelijke liters van het patersvaatje gedronken.

De goe-gemeente liet zich niet overtuigen. Reeds drie nachten had Fiel, de wegwerker, geheimzinnige schaduwen zien dansen in de puinen van Falkenburg, een kasteel uit het feodaal tijdvak, dat als een geraamte tegen de hoge rots hing, die het dorp domineerde. In het maanlicht hadden puinen en rotsen een luguber aspect, niemand keek graag die kant uit...

Op zekere morgen kwamen er enkele vrachtwagens van de stad gereden, ze doorkruisten het dorp en klommen de heuvel naar het oud kasteel op. Het nieuws, dat baron Walter van Falkenburg, de laatste van het oude geslacht, het kasteel liet restaureren, liep als een strovuurtje door het dorp. Maandenlang heerste er boven op de rots een grote bedrijvigheid en toen het Herfst werd, kwam de baron bezit nemen van zijn woonst.

Op een gure Novemberavond, zaten de dorpelingen in « De Bonte Koe » om de Leuvense kachel om een borrel te drinken, toen de deur plotseling open geduwd werd en een magere, lange man in een lange groene jas binnen kwam. Zijn benen staken in bruine slobkousen en onder de pelsens muts kwam een arendsneus en een stevige kin te voorschijn.

— Goede avond, allemaal! Ik ben de jachtwachter van de baron, groette hij terwijl hij de hand aan de muts bracht. Zijn stem was scherp en de dikke adamsappels in zijn keel trilde heftig bij ieder woord. De boeren schoven hun stoel wat dicht bij de ronkende kachel. Geen van hen die antwoordde. Het stond vast dat de groene jager, de gevreesde groene jager, terug gekomen was.

De man stapte naar de toonbank en vroeg een bor-

rel Ouwé Klare. Charlotte, de waardin, schonk hem die borrel met bevende handen en knikkende knieën. De groene jager wierp een paar geldstukken neer, riep « Goede nacht, allemaal! » en vertrok haastig.

Rond de kachel was het gesprek gestekt. Iedereen wou naar huis. Men grendelde de blinden, barricadeerde de deuren en de moeders namen de kleinsten mee in hun bed. Vele boeren deden geen oog dicht die nacht en waren hoogst verwonderd dat de zon de volgende morgen uit de wolken kwam, de haan kraaide en het klepte voor de vroegmis.

— Wat is er nu zo zonderling aan die man? vroeg de meester. Dat hij in het groen gekleed is? Bijna alle jachtwachters dragen een groene uniform en wat zou dat? Ik heb met die man gesproken, hij is heel normaal, beleefd en vriendelijk.

De dorpelingen luisterden niet naar een verstandig woord, ze geloofden aan een nakende ramp en gingen de groene jager uit de weg. Niemand durfde nog hout sprokkelen in de bossen van de baron, alhoewel de barre Winter voor de deur stond.

Roestrood en bruin waren de bossen en op de grond lag een dik bladerentapijt. De jachtwachter en zijn patrijshond wandelden er eenzaam door. Af en toe schoot de jager een fazant, patrijs op boshoen en heel zelden kwam hij naar het dorp om inkopen te doen. Soms trachtte hij dan vriendschap te sluiten met de kinderen op straat, hij stak hun een suikerstok of een pepermuntbol toe, maar de bengels zetten het telkens op een lopen.

Had moeder niet gezegd dat hij een boze man was?

Het werd Winter en zoals voorheen liep de groene jager met zijn hond door de bossen. Hij scheen nog magerder, z'n neus zag paars en z'n kin beefde van koude. Op een dag liep hij langs de vijver en zag drie kinderen baantje glijden op het eerste, broze ijs.

— Hé, jongens, kom terug! Het ijs is niet sterk genoeg!

In plaats van terug te keren, liepen de kinderen zo hard ze konden over het ijs om de overkant van de vijver te bereiken, ver van de vreselijke groene jager... Ze kwamen niet zo ver, want het ijs was te dun en ze verdwenen alle drie in het koude water... De groene jager goolde bliksemsnel overjas en muts af en liep naar de kinderen. Het ijs brokkelde af, doch voor hij in het water terecht kwam schreeuwde hij luidkeels! « Hulp! Hulp! »

De groene jager zwom naar de kinderen en kon het kleinste bij de haren grijpen. De moedige patrijshond was na zijn meester in het water gesprongen en bracht de tweede bengel op het ijs. Enkele dorpelingen kropen op hun bulk over het ijs en konden zo de twee kinderen op de oever brengen.

— Nog één, riep de groene jager, en hij dook opnieuw in het ijskoude water.

Het waren angstige momenten. Toen de groene jager weer boven kwam, hield hij het derde kind bewusteloos in de arm...

Drie dagen later was het Kerstmis. In de feestzaal van de school stond een grote kerstboom en heel het dorp was aanwezig, ook de groene jager was van de partij. Hij was nu ingeburgerd en werd door iedereen vriendelijk, bijna eerbiedig aangesproken. Het was op die kerstavond dat de meester aan de groene jager vertelde waarom de bevolking hem voordien zo vijandig gezind was.

De groene jager lachte eens hartelijk en nam het niemand kwalijk.







# Tijl Wifenspiegel



Dokus, de herder, verwittigt Nele dat de Spanjaarden naar het huis van Claes gaan om een huiszoeking te doen...

TEKST EN TEKENINGEN VAN

WILLY VANDERSTEEN

De kleine Nele loopt angstig naar huis om het slechte nieuws te melden...



...doch bij haar aankomst vindt ze alleen Soetkin, Kathelijne en Thijsl zijn reeds op weg naar Lissewege



Inmiddels nadert Jacob Stevijs, de baljuw, met enkele soldaten het huis van Claes die kalm doorwerkt...



Claes, deze nacht werd hulp verleend aan een Geus. Je wordt verdacht... men heeft deze muts op de plaats van het gebeuren gevonden...



Het spijt me, mijnheer de Baljuw, maar die muts is niet van mij

Ach zo! Doorzoek het huis... en wee je gebeente, zo ik vind wat ik zoek!



De soldaten doorwoelen het huis van onder tot boven. Doch geen van de soldaten ontdekt de schat, die in de hof begraven ligt



Ik ben nochtans zeker dat die kolenbrander schuldig is. Maar, ik kan hem niet aanhouden zonder bewijzen... er is nog een ander middel!



Met de bedoeling Claes tot verzet te prikkelen, sleurt een soldaat Soetkin, die intussen toegekomen is, ruw naar binnen...



Dat is meer dan Claes verdragen kan. Blind van woede grijpt hij zijn zwaar houtakkersbijl...



Wachters, hierheen! Grijp die opstandeling vast!







# Het PLATINA-BEELDJE



## LAITANCE HEEFT EEN RODE NEUS

**T**OT nader orders ga je terug naar je coupé, beval Colerette aan Marina, ditmaal struikelde je net op het juiste ogenblik maar dat geluk zullen we niet altijd hebben.

Toen de detective alleen was, dacht hij dat een schot dwars de deur niet kwaad zou zijn. Daarop liet hij de deur los; de man zat toch in de klem dus was het onnodig die deur langer vast te houden. Hij zou de treinwachter roepen die versterking moest halen. De arrestatie van de man achter de deur zou makkelijk zijn.

De hand verdween...

Intussen bespraken Marina en Jaak de nachtelijke gebeurtenissen.

— Een zaak is zeker, zei Jaak, Slaat-er-naast was het slachtoffer van een stoutmoedige tactiek. Was je niet onverwachts tussenbeide gekomen, het zou er voor hem lief uit gezien hebben! Tussen de reizigers was er een en misschien zelfs twee leden van de bende van de Dubbel-Zes. Die pseudo-markies stal enkele voorwerpen uit de laatste wagens, net zoals men broodkruimels strooit om mussen te lokken. Tijdens het persoonlijk onderzoek van Colerette, waardoor hij genoodzaakt was met zijn koffer naar het andere eind van de trein te lopen, zette men een valstrik...

— En hoe dachten die kerels te ontsnappen met hun buit?

Jaak wou antwoorden toen hij het karakteristieke geluid hoorde van een lange trein die plotseling remt en stopt...

— Hier is geen station. De volgende halte is Valence en daar komen we pas over een half uur, zei Marina.

— Of men zou... antwoordde Jaak.

*Lipari Mahonen werd het slachtoffer van een aanslag en de platina kat is verdwenen. Hij heeft er genoeg van en besluit naar zijn land terug te keren. Colerette, de detective, Marina en Jaak begeleiden hem. Colerette wordt op zijn beurt het slachtoffer van een aanslag...*

Ze gooiden alle bevelen overboord en stormden beiden de gang in. De huishoudster gewekt door het plotse stilhouden van de trein, sprong overeind want ze dacht dat er een ongeluk gebeurd was.

— Wat zijn dat voor streken, bromde ze, Colonel is uit het net gevallen. Het arme beest had een poot kunnen breken.

Ook de Ras protesteerde luid terwijl hij zich pijnlijk over het voorhoofd streek.

— Wat had je rond mijn bed gezet, dat me bij de geringste schok kon verpletteren, slavenzoon? vroeg hij aan

van een domoor! Ik hoop dat die brutale schok de twintig dozen van mijn kleine trein, niet heeft beschadigd, voegde hij er zachter aan toe.

In de negende wagon vond Jaak zijn oom met de handen in het haar. Naast hem stond de treinwachter.

— Die schurk heeft aan het alarmsein getrokken, fluisterde Colerette moeilijk.

De coupé was ledig en het venster stond vierkant open. In het net lag naast de boekentas met de bewuste etiquette de mantel van een Spaan...

In de boekentas, vond men een dominospel niet met één dubbel-zes, maar met twee.



De zonderlinge man barstte in snikken uit

zijn verbouwde kamerheer.

Tiffon-Palamos maakte vlug de drie rituele buigingen en antwoordde:

— Het tochtscherm, heer. Het tochtscherm dat een militair kamp voorstelt omdat er geschreven staat: «Je zult rusten te midden van de tenten van je soldaten.»

— Die tenten zijn dan op m'n hoofd gevallen. Er staat in elk geval niet geschreven:

«In je bed zal je half verpletterd worden door de schuld

Heel zonderling. De trein vertrok opnieuw en in het station van Valence bracht de treinwachter rapport uit. Toen de dag in de lucht hing, zat Colerette in de restauratiewagen, beschermd door twee politieagenten. De vrouw van de Engelse bankier, eerdromerig wezen, kwam hem daar opzoeken en vertelde hem een interessant verhaal:

— Tussen Laroche en Dijon had ik een nachtmerrie, of beter ik meende er een te hebben. Ik zag een gemaskerd

personage door de gang lopen. «Ik heb te veel kreeft gegeten», dacht ik bij mezelf en sloot de ogen. Nu vraag ik me af of die verschijning geen werkelijkheid was en ik niet de dief gezien heb?

— Was de gemaskerde groot, klein, mager of dik?

— Dat zou ik niet kunnen zeggen. Hij liep te vlug voorbij en ik kon hem slechts tot aan de lenden zien. Toch zijn twee details me opgevallen: een rode neus en een gebreide, granaatkleurige muts.

— Haal de tuinbouwarchitect, beval de detective, want een idee was hem plotseling door het hoofd geflitst. Laitance kwam binnen en iedereen kon vaststellen dat zijn vooruitstekend reukorgaan purperrood was.

— Hebt u, toevallig, een gebreide muts?

— Ja.

— Welke kleur?

— Donkerbruin, geloof ik.

— Zeggen we granaatkleurig?

— Ja, dat is het.

— Dat volstaat, besloot Colerette zelfbewust. Alles stemt overeen: de zonderlinge tegenwerpingen en de etiquette op de reistas.

Klik, klik, en de stalen handboeien sloten om de polsen van de tuinbouwarchitect. Het eigenaardige was dat de zonderlinge man niet protesteerde maar in snikken uitbarstte.

In zijn reistas vond men verschillende pruiken en een doos schmink.

Marina zei aan Jaak, in de taal die zij alleen verstonden:

— Slaat-er-naast, heeft zich de vinger in het oog gestoken!

En inderdaad. Het bewijs dat Laitance onschuldig was volgde spoedig want de arme tuinbouwarchitect werd het slachtoffer van een aanslag...

Volgende week:

LAITANCE  
IS KITTELACHTIG...



# De Smaragden van de Conquistador

TEKST EN TEKENINGEN

door JACQUES LAUDY

Hassan en Kaddoor worden in de ruimte geslingerd en komen terecht in de XVII<sup>e</sup> eeuw, op de brug van een Spaans galjoen. De kapitein van het schip wil hen als « tovenaars » laten opknopen...



Doch plotseling weerklinkt een zware, gebiedende stem...



Mijnheer de la Veranda, wat betekent dat ?

Kapitein, mijn nicht Kunegonde zegt dat je niet het recht hebt zulk een beslissing te nemen en dat het je plicht is beide onbekenden aan de wettelijke overheid uit te leveren. En m'n nicht heeft gelijk !

Bravo, oom Pedro !



Goed. Sla die vreemdelingen in de boeien !

Maar, kapitein, ze kunnen toch niet gaan lopen ! Vertrouw ze aan mijn zorgen toe tot we aan land gaan !



Indien je belooft dat ze geen grappen zullen uithalen !

Reken er op !



Een tijd later...

Nog wat van dat goedje, charmante Kaddoor ?

Graag !

Vertel me nu eens wat jullie overkomen is !



Ik kan het niet ! Het is net of ik droom...

Vreemd !

... maar toch niet zo verbazend ! Ik interesseer me aan wonderbare dingen. Jullie plotselinge verschijning is gewis bovennatuurlijk..



Bovennatuurlijk ?

Een man als ik kan een gewone van een bovennatuurlijke gebeurtenis onderscheiden !

Mijn razende honger is voorwaar bovennatuurlijk !

Neem nog een stuk kaas !



Jullie geval interesseerde me dadelijk, en het is daarom dat ik de kapitein verhinderde het vonnis uit te voeren. Morgenavond komen we te San Bimbo toe, en tegen die tijd zal ik wel iets gevonden hebben om jullie uit de nesten te helpen. Nadien wil ik dan het mysterie van jullie verschijning opklaren.



Kom niet te veel aan dek, want de bemanning wantrouwt jullie !

Je hebt gelijk, mijnheer de la Veranda !

Nog een vingeroed wijn van Xeres !

Je bent mooier dan de maan, Kunegonde !



En ze varen en varen...



... tot de nacht valt. Dan zegt de stuurman tot de kapitein...

Kijk eens !

Ja, ik zie het !



Op dat ogenblik in de hut van Pedro de la Veranda...

RRR... RRRRR...

?

(Wordt voortgezet.)



# ONZE LEZERS LEZEN

De voorlaatste vraag in onze reeks openbare onderzoeken **JULIE KRIJGEN HET WOORD**, luidde: « Wat lees je liefst? Historische romans, sprookjes, cow-boyverhalen, reisverhalen, detectieverromans of humoristische boeken? »

Dit onderzoek heeft evenveel succes gekend als onze foto-prijsvraag. Uit alle hoeken van de Nederlanden, van Leeuwarden tot Hasselt en Brugge, stroomden de antwoorden toe. Op deze bladzijde publiceren we de twintig beste inzendingen. Aan al deze jongens en meisjes wordt een prachtige Kuifjes-wimpel van een nieuw model opgezonden.

Onze nieuwe vraag zal stellig evenveel succes hebben als de vorige. Allen aan het werk!

## REISVERHALEN

**Ik lees liefst reisverhalen.**

Ik kan die reizen volgen op mijn kleine aardbol en in mijn atlas en dat is ten minste echt. Onze meester kan zo heerlijk vertellen over de reis van Scott naar de Zuidpool, van Columbus naar Amerika en Stanley dwars door Congo. Van al die kerels kan men iets leren: wilskracht en moed.

Waar een wil is, daar is een weg. Ik wil ook een kerel worden en daarom snak ik naar zulke verhalen. Ik heb er al gelezen over Amundsen, Scott, Chr. Columbus, Stanley, Marco Polo. Ik zal er nog lezen.

(Albert Vannobel — Merkem bij Diksmuide.)

**Je kennis verrijken.**

Liefst lees ik reisverhalen, die zijn leerzaam en je steekt er nog wat van op. Andere boeken vind ik wel leuk, maar die vergeet ik vaak gauw. Als je wat interessants leest, verrijk je je kennis op een prettige manier. En dat is toch altijd beter dan droge leerboeken!

(Koos de Bondt — Rotterdam-W.)

**Liefst avonturen in vreemde landen.**

zoals Dzidziri. Als ik die avonturen las, verkeerde ik in de hoogste spanning en zat ik stil in een hoekje. Ik zou ook wel eens met een vliegtuig willen naar Afrika vliegen om er vrienden als Laobé en Moehoe

te krijgen. Mocht dat maar eens gebeuren!

(Richard de Boeck — Boom.)

**Mooie dromen.**

Ik vind boeken over avonturen in verre landen het mooist. Ik vind ze meestal zo mooi, dat ik er 's nachts van droom. De volgende dag zou ik dan hetzelfde boek weer opnieuw willen lezen.

(Anne van Streun — Leeuwarden.)



**Mijn voorkeur.**

gaat naar avonturen in vreemde landen. Wanneer ik zo'n boek aan 't « verslinden » ben, vergeet ik honger en dorst en hoor geen makkers aan het poortje roepen, eer ik het begonnen kaptittel geëindigd heb. Ziet het opschrift van het volgende hoofdstuk er spannend uit, lees ik ook dat helemaal af!

(L. Biebuyck — Sint-Genesius-Rode.)

## HISTORISCHE BOEKEN

**Michiel de Ruyter.**

Ik lees wel het allerliefst geschiedenisboeken of historische romans. Ik heb al een heleboel goede boeken gelezen, bv.: *Willem de Zwijger*, *Het Beleg van Haarlem*, *Willem Wijcherts*, *Het Beleg van Alkmaar*, *Het Beleg van Leiden*, *Michiel de Ruyter*, *Trouw en Ontrouw*, *Scheepsmaat Woeltje*.

Het opschrift boven het graf van Michiel Adriaanszoon de Ruyter maakte op mij veel indruk. Het luidt:

*Aenschouw den Heldt, der Staten-rechterhandt.*

*Den Redder van 't vervallen [Vaderlandt,*

*Die in één jaar twee grote koninkrijken*

*Tot driemaal toe de trotsche [vlagh deed strijken*

*De roem der Vloot, den arm [daar God door strée*

*Door hem herleeft de Vrijheid [en de Vree!*

(Bonne de Jonge — Den Haag.)

**Het verleden herleeft.**

Het liefst lees ik een historisch roman. Als ik zulk een boek aan 't lezen ben, voel ik me wegzinken uit het heden, 'k leef mee met het verhaal waarin de grootheid, adel, macht, roem van ons volk zo goed wordt in weergegeven en dan rijst de vraag op die Rodenbach stelde: « Waar is der oud'ren fierheid nu gevaaren? »

(Julia van Welkenhuyzen — Jette.)

**Mijn lievelingsschrijvers.**

Van de historische romans vind ik die van de Oudheid het mooist. Van de avonturen in vreemde landen is Sven Hedin m'n lievelingsschrijver. De reis-



verhalen van Karl May zijn nog het boeiendst. En Havank is mijn beste detectiveschrijver. De boeken van L. Huizinga vond ik het leukst. Maar al deze soort lectuur vindt men wekelijks in 'n klein, véél gevraagd blaadje vol interessante en boeiende verhalen, dat blaadje heet: « Kuifje »!

(P.A.M. van Berkel — Rotterdam.)

**Iets waar alle cow-boy's bij verbleken!**

Historische romans genieten mijn voorkeur en daar tussen *De Leeuw van Vlaanderen*. Dat is nu eens iets waarbij alle cow-boy-verhalen of detectieveromans verbleken. Dat is echte geschiedenis en die lees ik het liefst!

(Emiel Carron — Brugge.)

## HUMOR

**Ik lees liefst humoristische boeken.**

Ik heb er veel plezier aan en kan er uren om lachen. Waarom zwaarmoedige boeken lezen? Ik voel er niets voor, en als je humoristische boeken leest, wordt je opgeruimd en vrolijk. *Bonifacius Suikerbuick* van Jozef Simons is een van de beste boeken die ik gelezen heb.

(René Pinck — Heide-Kalmt-hout.)



**Laat de lachspieren werken!**

Het liefst lees ik humoristische boeken, omdat deze boeken je lachspieren veel werk geven. Ik lach namelijk heel graag. Maar het liefst lees ik toch « Kuifje ». Dit geïllustreerde en vaak grappige weekblad is net zo goed als een leuk boek.

(Pieter Besnard — Bloemendaal.)

## DETECTIVE VERHALEN

**Ik lees gaarne over detectieven.**

Ik leef mee met hun achtervolgingen en volg hun trukjes om de bandieten te vangen. Ten slotte overwinnen de goeie altijd en dat is geestig.

(Pierre de Vree — Brugge.)

**Detective worden!**

De detectieveromans waar ze opsporingen doen, vechten, schieten, met dolken gooien, enz., lees ik liefst. Ik droom er van detective te worden. Dan zet ik ook de achtervolging in, loop over de daken, enz. Maar als wij ruzie maken dan begin ik te wenen en loop weg. Ik



## STATISTIEK

- |                       |       |
|-----------------------|-------|
| 1. Reisverhalen       | 30 %  |
| 2. Historische boeken | 18 %  |
| Humoristische         | 18 %  |
| 3. Detectieverhalen   | 13 %  |
| 4. Cow-boy-verhalen   | 11 %  |
| 5. Sprookjes          | 5,1 % |
| 6. Onbepaald          | 4,9 % |



# HET VERVLOEKTE EILAND

Met een list geraakt Vitella bij de Zwarte Man. Alex en zijn gezellen sluiten vriendschap met soldaten die in dienst staan van Sardon, doch genoeg hebben van z'n heerszucht....

van J. Martin.

Teksten en tekeningen

Ik heet APOLLO! Ik draag de naam van de zonnegod, de god van de kunst en de schoonheid! O ironie! Wat een speling van het lot!

Neem het toch niet zo tragisch!



Je hebt gelijk, Alex! Kijk Copal en een van je vrienden hebben onze drie wadenbroeders gevonden...



Kom nader, vrienden! Dat is Kamar, Tibonen Jarib drie prachtkerels, moedig en dapper... niet erg verstandig, maar sterk als eiken!



Nu we bij elkaar zijn zal Alex, onze nieuwe vriend, het doel van zijn reis uiteenzetten. Daarna kunnen we een strategisch plan opmaken...



De nacht valt en alles is stil op het eiland. De volgende morgen in het paleis van Sardon...

Goeie morgen, vriend. Ha, je bent nog bij het ontbijt! Uitstekend. Zullen we seffens een wandeling maken?



Met genoeg, Arbaces... maar vertel me eens welk vreemd, doorschijnend materiaal er in die ramen staat?

Dat is glas! Een oude Egyptische uitvinding die wij geperfectioneerd hebben. Ja, onze geleerden en ambachtslui hebben merkwaardige resultaten bereikt...



...en dat is klein bier in vergelijking met de allereerste uitvindingen! Je zult er dadelijk mee kennis maken. We zijn veel verder dan alle andere hoog ontwikkelde volken. Kom met me mee, deze dag wordt een van de mooiste in je leven!



Een weinig later...

Hier zijn we in de smidse waar iedere dag verschillende metalen gegoten worden, volgens methodes, die nog dagelijks verbeterd worden. In onze laboratoria en ateliers wordt dag en nacht gewerkt...



In deze zaal worden alle nodige materialen opgeslagen. Indrukwekkend niet? Ik wed er om, dat je meester Julius Cesar grote ogen zou opzetten indien hij dat zou zien...

Ongetwijfeld... indien Cesar de meester is die ik dien!



Ja, natuurlijk! Kijk, hier wordt het glas geblazen. Het basismateriaal verhard en wordt gedroogd, daarna gepolijst... Ginds zie je de prachtige zonnepiegels, die de inwoners van Carthago de ikhrop het lijf zoeken. Eigenlijk een vergeten ontdekking van Archimedes!



En dat zijn nog andere ontdekkingen van Archimedes... in de praktijk omgezet! We maken hier schroeven, veren... enz...



Dat is een merkwaardige machine "balista van de dood" genaamd, die dood en vernieling kan brengen verschillende mijlen in de ronde... Je zult je er trouwens van kunnen overtuigen!



Op hetzelfde ogenblik...

Dat is de viaduct waarover ik je sprak. Goed bewaakt, zoals je ziet!



Plotseling verbreekt een vreemd gerommel de stilte...

DE MOLOCH!



(Wordt voortgezet.)



# Het eigenaardig geval van Mijnheer van Meylbeke

Renaat, Christiane en Willem zijn in Australië en zoeken er mijnheer van Meylbeke. Eribert en Hippoliet, twee bandieten, trachten eveneens van Meylbeke op het spoor te komen...

Tekst en tekeningen van F. Craenhals.

WILLEM HOORT RENAAT ROEPEN EN KOMT TOEGELOPEN...

KIJK, MEN HEEFT HIER VUUR GEMAAKT!

ERIBERT EN HIPPOLIET ZIJN HIER WAARSCHIJNLIJK GEWEEST...

LAAT ONS DAT VERGETEN EN GAAN SLAPEN, HET IS TIJD!

JAN WORDT OP DE HOOGTE GEBRACHT VAN DE ONTDEKKING.

MAAR WAT WILLEN DIE TWEE BANDIETEN HIER?

JA, HET IS WAAR. JAN WEEET NIETS OVER DIE GESCHIEDENIS EN HIJ HEEFT ZEKER HET RECHT INGELICHT TE WORDEN. TE BRUSSEL, IN HET HUIS VAN M'N MEESTER, BEGON HET DRAMA...

DE VADER VAN RENAAT EN CHRISTIANE VOND EEN SCHEIKUNDIGE FORMULE DIE, VOOR SLECHTE DOELEINDEN AANGEWEND, DOOD EN VERNIELING KON ZAAIEN. ERIBERT, EEN SCHURK DIE WERKT VOOR EEN VREEMDE MOGENDHEID, KWAM DIT TE WETEN EN ONTVOERDE VAN MEYLBEKE. TEN GEVOLGE VAN EEN ONS ONBEKENDE OORZAAK, VERLOOR VAN MEYLBEKE HET GEHEUGEN EN WERD IN DEZE TOESTAND OP EEN SCHIP GEZET, DAT NAAR AUSTRALIË VERTROKEN IS. WIJ SCHEEPTEN TE ANTWERPEN IN MET HET DOEL VAN MEYLBEKE IN TE HALEN. ERIBERT EN ZIJN HANDLANGER DEDEN HETZELFDE. DE REST WEEET JE...

GOEDE NACHT, JAN!

GOEDE NACHT!

VELE DAGEN VERLOPEN, ALLES BLIJFT KALM EN RUSTIG...

DE WEG IS SLECHT EN WELDRA KOMEN ZE AAN EEN WOUD.

ZE MOETEN DE DRAAGSTOEL ACHTERLATEN, WANT HET WOUD IS BIJNA ONDOORDRINGBAAR...

WAT 'N VREEMD LAND!

01

WAT IS ER, RENAAT?

IK ZAG EEN MAN ACHTER DIE ROTSEN!

MAAR NEEN, JE HEBT DIE REUZENVARENS VOOR MENSELIJKE GESTALTEN GENOMEN!

RENAAT HEEFT ZICH ECHTER NIET VERGIST... NIET VANDAAR, BESPIEDEN TWEE OGEN ONZE VRIENDEN...

(Wordt voortgezet.)



# LIEFST

zeg: ik zal dit en ik zal dat, maar er komt niets van! Ja, het zal nog lang duren voor ik detective word, maar alle hoop is nog niet verloren!

(Willy Lahaye — Brugge.)

## Geen flauwe kul!

Ik lees detectiveromans, omdat ze zo spannend zijn en dat ten minste geen flauwe kul is, gelijk sprookjes. Ik ben wel een meisje, maar ik heb twee broers, zodus...

(Hilda Vandewalle — Brugge.)

## SPROOKJES

### Zo eenvoudig en zo schoon.

Het liefst wat ik lees zijn sprookjes, Velen vinden dat kinderachtig, ik niet. Waarom? Omdat ze zo eenvoudig en zo schoon zijn. Meer weet ik er niet over, maar ik voel het aan.

(Joseph van den Abbeele — Brugge.)

### Sprookjes vind ik het schoonst.

Van Sneeuwwitje en de zeven [dwerfen

Daarachter die hoge bergen. Aspepoester, de arme meid Die door de prins werd bevrijd. En Doornroosje, het schone kind Dat door iedereen wordt bemind. Of de gelaarsde kat

Die de tovenaars bedrogen had...

(Paul Verstraeten — Korbeek-Lo.)



### Mijn Sprookjessfeer...

Ik lees liefst sprookjes, en hoor ze nog liever vertellen door grootva rond de haard, dan kun je ten minste eens een



gezellige avond doorbrengen in een sprookjessfeer.

(Honoré de Winter — Brugge.)

## COW-BOY VERHALEN

### Kieskeurig.

Cow-boy-verhalen lees ik graag, omdat daar veel avonturen bij zijn, en van schieten daar houd ik van. Sprookjes vind ik kinderachtig, detectivenverhalen te spannend, en reisverhalen te kaai.

(L. Haakmeester — Brussel.)



### Alhoewel ik een meisje ben...

lees ik graag cow-boy-verhalen. M'n broer heeft me daarom al menigmaal uitgelachen maar, naar mijn mening, kan een meisje zowel als een jongen plezier aan deze verhalen beleven.

(Georgette Bulen — Hasselt.)

## VAN ALLES WAT

### Ik lees alles!

Ik ben in een sanatorium en heb veel tijd om te lezen. Ik lees gaarne van alles wat, en daarom neem ik « Kuifje », daarin vind ik alles wat ik gaarne lees. Ik zie naar de dag uit, dat de post mijn « Kuifje » brengt om het vervolg van de spannende verhalen te lezen.

(Irène Cauberg — Waterloo.)

## KUIFJE ONDERVRAAGT ZIJN VRIENDEN

WELK IS JE GELIEFKOOSD TEKENVERHAAL? NUMMER DE TEKENVERHALEN DIE HIER VOLGEN VAN 1 TOT 10 AL NAAR GELANG JE VOORKEUR:

Onder de Vlag van de Compagnie, Tijd Uilenspiegel (\*), De Smaragden van de Conquistador, Het eigenaardig geval van Mijnheer van Meylbeke, De Tartaarse Helm, Signor Barelli, Het Vervloekte Eiland, Avontuur in Mexico (\*), Monsieur Vincent, Het Geheim van de Grote Pyramide. De antwoorden op deze vragen (met enkele regels uitleg) moeten ons bereiken vóór Dinsdag 20 November.

(\*) Deze tekenverhalen verschijnen alleen in de Belgische editie van « Kuifje ». Onze Hollandse lezers nummers dus van 1 tot 8. Al onze vrienden lezers, die deelnemen aan dit referendum krijgen een verrassing!

# De KUIFJE's BON



## ZOU JE KUIFJE's BON'S WILLEN VERZAMELEN?

vraag dan aan je moeder de producten te kopen van:

VICTORIA	— koekjes
	— chocolade
	— pralines
	— toffees
TOSELLI	— deegwaren
HEUDEBERT	— beschuiten
MATERNE	— diepgekoelde groenten
	— confituren
	— fruitsiroop
	— FRIMA-fruit
PALMAFINA	— de Kuifje's zeep
	— Chocosweet
	— Margarine INA

### WIE VERGAT ALWEER NAAM OF ADRES?

F. 7124, X., van Deurne: reeks I. — Elvire de Slooter, van Gent: 1 puzzle « B ».



— Sla je een wintervoorraad op?

— Neen, slechts een paar producten met Kuifje's bons om de verzameling van de kinderen aan te vullen.

### LIJST VAN DE PREMIËN

1. Vijf reeksen van 40 plaatjes « Reinaert de Vos », per reeks ... ..	50
2. Afdrukplaatjes KUIFJE met de reproducties in kleuren van de voornaamste figuren van Hergé, boekje A, 15 figuren.	50
3. Afdrukplaatjes KUIFJE, idem, boekje B, 22 figuren ... ..	60
4. Kleurprentkaarten KUIFJE (reeks I of II), per reeks van 5 kaarten ... ..	70
5. Omslag schrijfpapier van KUIFJE, verschillende onderwerpen ... ..	80
6. Vijf reeksen van 10 foto's « PRINS BOUDEWIJN », per reeks ... ..	100
7. Mooie KUIFJE's wimpel voor fiets of autopod, in 3 kleuren ... ..	100
8. Portefeuille KUIFJE (in culroléine) met als versiering KUIFJE en BOBBIE ... ..	200
9. KUIFJE's puzzle in hout ... ..	350
10. KUIFJE's puzzle (groot model) in hout, getekend door Hergé ... ..	500
11. Blokjesspel KUIFJE ... ..	500

Heel spoedig heeft ook PALMEX, de huishoudzeep van PALMAFINA een Kuifje's bon!

In dit nummer vind je een Kuifje's bon. Voeg hem bij je collectie





# DE TARTAARSE HELM

TEKSTEN EN TEKENINGEN VAN WILLY VANDERSTEEN

Capitano Rabakol krijgt van de Doge van Venetië een gevaarlijke opdracht. Lambik, Suske en Wiske bevinden zich eveneens in 't paleis...



(Wordt voortgezet.)



# GROTE PRIJSVRAAG

## VIJF JAAR KUIFJE

VOOR 150.000 FRs. PRIJZEN

VIERDE PROEF : ONZE REBUS

15 AJAX  
FIETSEN

### REGLEMENT

1. Onze prijsvraag is gratis en alle jonge lezers, van welke nationaliteit ook, mogen er aan deelnemen.

2. De deelnemers moeten zes jaar geworden, en niet ouder zijn dan achttien jaar, d.w.z. geboren zijn tussen 1 Januari 1933 en 1 Januari 1946.

3. De prijsvraag bestaat uit vijf vragen. De vierde verschijnt in dit nummer.

4. De oplossingen van de vijf vragen moeten ons gezamenlijk toegezonden worden en geschreven zijn op een formulier, dat in ons blad zal ingelast worden.

5. Op dit formulier moeten de vijf deelnemingsbons geplakt worden, genummerd : 1, 2, 3, 4 en 5.

6. Het ingevuld en ondertekend formulier moet ons toekomen in een gefrankeerde omslag met de vermelding : KUIFJE - BRUSSEL - GROTE PRIJSVRAAG.

7. De omslag mag niets anders bevatten dan dit formulier, dus geen brieven of andere mededelingen !

8. De antwoorden worden nagezien en geschikt op onze kantoren onder de controle van een deurwaarder. Tegen onze beslissingen kan geen beroep worden aangetekend.

N. B. — De deelnemers uit het buitenland en de Belgische en Nederlandse kolonies krijgen, voor de inzending van hun antwoord, één maand langer tijd !



### DE PRIJZEN

1<sup>e</sup> prijs : 1 AJAX-fiets « Constellation », uitgerust met negen versnellingen en een radio.  
2<sup>e</sup> prijs : 1 radio HALLICRAFTERS ECHOPONE. Ex. 104 met vier golf lengten van het huis STAAR.  
3<sup>e</sup> prijs : 1 radio MULLARD MUS 221 met drie golf lengten van het huis STAAR. Vander Stichelenstraat, 62, Brussel.  
4<sup>e</sup> tot 17<sup>e</sup> prijs : 14 AJAX-fietsen Hurricane.  
18<sup>e</sup> prijs : 1 uurwerk TISSOT-SCOUT.  
19<sup>e</sup> en 20<sup>e</sup> prijs : 2 vierkante TISSOT-PARE-CHOC.  
21<sup>e</sup> en 22<sup>e</sup> prijs : 2 rechthoekige uurwerken TISSOT-PARE-CHOC.  
23<sup>e</sup> prijs : 1 gramfoon STAAR « 3 VS ».  
24<sup>e</sup> prijs : 1 rond TISSOT-uurwerk met secondenwijzer.  
25<sup>e</sup> en 26<sup>e</sup> prijs : 2 ronde TISSOT-uurwerken.  
27<sup>e</sup> en 28<sup>e</sup> prijs : 2 vulpen Parker 51 Lustraloy.  
29<sup>e</sup> tot 34<sup>e</sup> prijs : 6 radio's LILLIPUT, de revelatie van 1951.

35<sup>e</sup> tot 38<sup>e</sup> prijs : 4 gramfoons STAAR SMS.  
39<sup>e</sup> en 40<sup>e</sup> prijs : 2 pneumatische matrassen LILO van het huis « DE KAMPEERDER ». Koninklijke straat, 169, Brussel.  
41<sup>e</sup> tot 50<sup>e</sup> prijs : 10 ballen voor basketball.  
51<sup>e</sup> tot 71<sup>e</sup> prijs : 21 vulpen Parker 21.  
72<sup>e</sup> tot 91<sup>e</sup> prijs : 20 fotoapparaten GEVABOX waarvan 5 met zakje van de firma GEVAERT.  
92<sup>e</sup> tot 106<sup>e</sup> prijs : 15 voetballen.  
107<sup>e</sup> tot 126<sup>e</sup> prijs : Afstandmeter VDO van het huis KRAUTLI.  
127<sup>e</sup> tot 146<sup>e</sup> prijs : 20 Jokari-spelen.  
147<sup>e</sup> tot 151<sup>e</sup> prijs : 5 kooktoestellen voor kampeers van het huis « De Kampeerder ».  
152<sup>e</sup> tot 161<sup>e</sup> prijs : 10 speciale zaklampen van het huis « De Kampeerder ».  
162<sup>e</sup> tot 191<sup>e</sup> prijs : 30 Filmapparaten CINETTE met film.  
192<sup>e</sup> tot 211<sup>e</sup> prijs : 20 Gillwel-messen met hoornen hecht van 't huis « De Kampeerder ».  
212<sup>e</sup> tot 231<sup>e</sup> prijs : 20 Zweedse kampeermessen van 't huis « De Kampeerder ». enz., enz.

GROTE KUIFJE'S  
PRIJSVRAAG



**Wij wilden u niet bedriegen! Wij zijn schipbreukelingen en sterven van honger en dorst!**

**In de naam der wet beveel ik u, ons voedsel en drank te geven!**

**Nu nog mooier! Jij hebt niets te bevelen! Hier is mijn woord wet**

**Wat zullen wij doen, mensen, mer deze twee vagebonden, die zich voor de wereldreizigers Kraenig en Houvol wilden uitgeven?!**

**Jaag hen weg! Steek hen in 't gevang!**

**Ahoé! Ahoé! Weg met de schurken, die ons een rad voor de ogen wilden draaien!**

**Ik zal mild zijn. Verdwijen uit mijn ogen, opdat ik jullie niet meer zie!**

**Vlam!... Het publiek bestookt ons met overrijpe vruchten!**

**PANG**

**Lopen, Moreau! Ze werpen ons zelfs messen achterna!**

**...Pfff!... Ze staken de achtervolging!**

**En dat noemen ze de beschaafde wereld!**

**Wacht, tot ik de Veiligheid kan verwittigen en mijn identiteit kan bewijzen! Ik zal dat stuk gouverneur dan mores leren!**

**Hé, Moreau, luister, motorgeronk!**

**RRRT RRRRT**

**Ginder komt een auto, anno 1920, aangetuft!**

**Zeg, Barelli, herken je de inzittenden niet?!... Het zijn de planters, Drasser en Larue!**

**Waarachtig! Die zijn dus ook levend uit de storm gekomen!... Weet je wat, laat ons de auto doen stoppen. Een van hen, de goeie, zal ons wel helpen. De andere, de bandiet, zal niet anders durven dan ons behulpzaam zijn, om zich niet te verraden!**

**Stoppeeeeen!... Hoooo!**

**?**

**812843**

**Herkent u ons niet, heren?... Wij deelden met u de kajuit op de "Haai" ... Wij werden over boord ...**

**Hemel!... Maar ja!... U bent het!... Wij herkenden u niet, in dat plunje en met dat kinversiersel! Hoe bent u toch aan dat tempeest ontsnapt?**

**Barelli en Moreau vertellen hun wederbaren aan de kolonisten. Deze horen belangstellend toe en zijn zeer verontwaardigd als zij horen hoe onze helden door de gouverneur behandeld werden...**

**Zet u maar achter in de wagen, heren. Wij rijden naar de gouverneur en zullen hem eens de les spelen!**

**!**

**KRAK**



# Avontuur in Mexiko

Juan, de zoon van een edele Spanjaard, heeft het leven gered van een kleine Zigeuner, Angelito genaamd...

Er zijn vele dagen verlopen sinds Juan de kleine Angelito redde. In het Escorial wordt een groot feest gegeven ter ere van de Infant van Spanje.



De jonge edelen betwisten een paardenwedren. Wie eerst aankomt, zal door de Infant zelf bekroond worden.



Juan reed heel lang aan het hoofd en laat zich dan voorbij steken...



Met een laatste krachtsinspanning gelukt hij er toch in Esteban de Ribeira weer in te halen en hij komt eerst voor de eretribune.



Een paar minuten later ontvangt hij uit de handen van de Infant de zo begeerde beloning.



Zijn vrienden wensen hem geluk.

Je reed prachtig, Juan!

Een mooie overwinning!



Een gestolen overwinning!

Hoezo? Ben ik niet de beste ruiter van Spanje?



Juan is flink, maar zeer opvliegend!

Vergeet niet, dat ik van edeler bloed ben dan jij!

Geef hem een goede les, Juan!

Laat me los, je doet me pijn!



Vooruit, verdedig je Esteban!

Ziezo, je bent nu voor de tweede maal overwonnen!



Vele gasten komen toegelopen...



Juan, dat zul je je nog beklagen!

Esteban en zijn vader zweren weerwraak te nemen!

Hij sloeg me voor alle vrienden!

Geduld, jongen. De dag komt dat jij hem voor heel de wereld zult kunnen vernederen.





## A watercolor illustration of a figure in a white robe holding a scythe, standing next to a globe and an hourglass, symbolizing the passage of time. The figure is depicted in a simple, sketchy style with a white robe and a dark face. The scythe has a long, thin handle and a curved blade. The globe is colored with red and blue, representing land and water, and is partially obscured by a white cloud. The hourglass is dark with a red interior, and the sand is shown as a red pile. The entire scene is set against a light background with some faint, wavy lines at the bottom.

1000000



# MONSIEUR VINCENT

In Frankrijk is een nieuwe burgeroorlog losgebroken. Het koninklijk hof en minister Mazarin verlaten de hoofdstad. Condé trekt met zijn leger naar de hoofdstad en de bevolking vraagt aan Vincent haar uit de nood te helpen.

TEKST EN TEKENINGEN

VAN RAYMOND REDING

Condé gehoorzaamt aan de bevelen van Mazarin en komt met zijn troepen naar de stad. Parijs wordt omsingeld...



Het is hopeloos, Monsieur Vincent! We kunnen noch in, noch uit de stad en er heerst reeds een gebrek aan levensmiddelen.



Ik ga naar de koningin!

Dat gaat toch niet! Daarvoor moet u over de barricades en dwars door de troepen van Condé!

En Neuilly staat onder water! De Seine is buiten haar oevers getreden...



Ik ga toch! Ik ben er van overtuigd dat de koningin een einde zal maken aan de belegering!



Ondanks zijn leeftijd en zijn ziekte geraakt Monsieur Vincent, geholpen door een broeder, te Neuilly...



Monsieur Vincent, u wou niet luisteren...

Ach, m'n benen willen niet meer...

Waarom hebt u nooit de ruitjes en de paarden gewild die zoveel edellieden u aangeboden hebben!



Ik? Een boer met een mooie koets en paarden? Kom, we moeten verder!

Kijk eens!



Van de brug is haast niets meer te zien...

Ik moet er over, vermits ik de koningin wil zien!



Na bovenmenselijke inspanningen geraken zij aan de overkant.



Vincent zag de koningin en zij aanhoorde hem met welwillendheid. Daarna ging hij naar Mazarin, doch deze gaf niet toe... Ontmoedigd en verdrietig ging Vincent terug naar Parijs, waar men reeds over z'n vergeefse tocht gehoord had...



Toen hij de stadspoorten naderde...



Monsieur Vincent! Monsieur Vincent! Wacht even...

(Wordt voortgezet.)



# Ontdekken een Wondere Wereld



**O**NZE vrienden zijn in Australië, het land waar nog dieren wonen die in onze wereld (want hier mag men wel degelijk van twee werelden spreken) totaal verdwenen zijn. Waarom zouden we niet met hen meegaan en onze ogen en oren open zetten voor al dat nieuwe, dat onbekende?

Toen Cook, de ontdekkingsreiziger, in 1770 in Nieuw-Zuid-Wales aan land ging, zag hij een dier waarover hij nooit te voren had horen spreken en nooit gezien had. Hij vroeg de inboorlingen naar de naam van dat vreemd wezen. Wat zij antwoordden is moeilijk te achterhalen, doch wat Cook verstond was: Can You. Later werd het Kang you-you en uiteindelijk Kangoeroo of Kangoeroe.

De kangoeroe behoort tot de klasse van de buidelieren, die hun bloeitijd hadden heel, heel lang geleden toen er nog vliegende hagedissen, plompe reusachtige amfibien en zeemonsters leefden. Ze werden langzamerhand verdronken door de zoogdieren die we thans kennen, ten minste in onze wereld. Thans vinden we ze nog in Zuid-Amerika en veel talrijker in Australië. Denk niet dat alleen kangoeroes een buidel, of zak, op de buik hebben! Er is de buidelwolf, de buidelmarter, de buidelmuis, de buideleekhoorn (ook dwergacrobaat genoemd, omdat het, zonder staart, maar 6 cm. lang is), de buidelvos of koesoe, de buidelbeer of koala, de wombat en de opossum.

Wanneer we de kangoeroe aandachtig bekijken, voelen we de lachlust ons kriebelen. Het dier schijnt onvolgroeid. De kop is klein, de ogen zacht en goedig (gelijkt het wat op een hazensnuit) de voor-

poten en de borst zo klein, de onderste ledematen en de staart zo groot, krachtig en kloek gespierd. Met z'n voorste poten grijpt de kangoeroe alleen z'n eten, met de achterste en met z'n staart, loopt hij niet, maar springt van zes tot tien meter ver en van twee tot drie meter hoog. Ziet men een kangoeroefamilie over de steppe vluchten, moet men zich in de arm knijpen omdat men de indruk heeft te dromen. Wie een slag van de staart van 'n volwassen kangoeroe krijgt, ziet sterretjes, en de hond die eens de achterpoot van een kangoeroe in z'n flank voelde, heeft geen lust een tweede keer een aanval te wagen. Geloof niet dat 'n kangoeroe mens of dier aanvalt. Al weegt de Australische reuzenkangoeroe van 100 tot 150 kg. en is hij drie meter lang (zonder de 90 cm. van z'n staart) toch hij is uiterst schuw en bang. Zo men gevangen kangoeroes niet heel omzichtig en met zachtheid nadert, beginnen ze te zeveren, als gekken rond te dansen en vallen soms dood neer van schrik.

Waarom heeft een kangoeroe een buidel? Wel, als de kangoeroe op de wereld komt meet hij maar drie centimeter, is doorschijnend, week en blind. De moeder neemt dat dingetje op en legt het in haar buidel. Hier ligt het warm en is het goed beschermd tegen alle gevaren. Al naar gelang het jong groeit, begint het ook te bewegen in de buidel en soms ziet men niet z'n kop, maar z'n staartje boven steken. Na acht maanden maakt het kennis met de buitenwereld, begint aan grashalmen te knagen en leert lopen. Enkele maanden later dartelt het vrolijk in het gras, doch springt nog, bij het minste gevaar, in de buidel. Is het niet vlug genoeg krijgt het een tik op zijn kop. De dagen van de kangoeroe's in Australië zijn geteld en het is daarom dat men hele kudden heeft ondergebracht in de grote natuurreservaten van Victoria en Queensland.

Zo'n kudde kangoeroe's is, of beter was, steeds op de voet gevolgd door de buidelwolf. Zijn hooggeleerde naam is: *Thylacinus cynocephalus*, wat letterlijk wil zeggen hond met buidel en kop van een hond. Wat is daar nog aan toe te voegen? Misschien, dat men de buidelwolf nog alleen vindt in de onbegankelijke, woeste bergstreken van Australië en dat hij — wanneer er te kiezen valt — schapen boven kangoeroe's verkliest. Zijn buidel gaat niet naar voor open, maar naar achter, wat een frats van de natuur schijnt!

Of de man die de eerste teddy-beer maakte, ooit en koala of buidelbeer gezien had, weet ik niet, maar zeker is, dat zijn teddy en de koala op elkaar gelijk als tweelingbroers. Stellen jullie zich dus zo'n klein snoezig beertje voor, dat nooit meer dan acht kg. weegt, zijdig kroezelhaar grote oren en een platte, zwarte neus heeft. Het eet bladeren en geparfumeerde bloemen, zijn vlees en zijn pels zijn van dat wild, heerlijk parfum doordrenkt en dat is de reden waarom zijn kroezelige vacht zo zuiver en vrij van alle ongedierte is. Jammer voor ons beertje is zijn pels daarom zo gewild en zag de mens de kans er tussen 1919 en 1922 miljoenen te doden. De kleine koala's houden van afwisseling. Wanneer ze zes maanden in de zak van hun moeder hebben doorgebracht, krulpen ze op haar rug en blijven er tot ze half zo groot als hun moeder zijn.

De Australiërs vangen of doden geen koala's, omdat ze de stem hebben van een kind en wanneer ze gewond zijn, hartverscheurend schreien. Om de buideldieren tegen de al te woeste pelsjagers te beschermen werden ze thans in natuurreservaten geplaatst.

Hebben jullie al een reproductie van een schilderij of oude gravure gezien met als onderwerp: Sint Joris (of Sint Michael) overwint de draak?

Jullie hebben misschien Sint Joris en zijn blinkende harnas en niet de draak bekeken. Diezelfde draak vinden we terug in de Middeleeuwse voorstellingen van de duivel en de hel, in de tempels van Indië, Indonesië, China, Japan, kortom heel Azië. Die draak is... een hagedis!

De hagedissen behoren tot de oudste bewoners van onze aarde, maar ze zijn in de loop der tijden steeds kleiner geworden! Hun levenswijze is echter de zelfde gebleven. De sporen nagelaten door een hagedis, zijn de sporen van de vogels en de Dinosauriërs van het secundair tijdperk.



Wij kennen onze hagedissen van de heide, muur- en zandhagedissen, maar Australië heeft de draak, de draak van Sint Joris! Wees maar gerust, hij meet slechts 20 cm. en is schitterend van kleur: geel, oranje, blauw, groen met zwarte strepen die glanzend als gepolijst metaal. In hun hals hebben ze een kam, die ze openwaaien om van de ene boom naar de andere te springen (van zes tot tien meter). Eigenlijk «vliegen» is het niet. Stijgen gaat moeilijk, dalen des te beter. In moderne taal zouden we hem de «parachutist» kunnen noemen. Er is nog een draak, men noemt hem Moloch. Hij heeft geen vleugels, doch een kop en een lichaam vol pinnen, net een wandelend speldekussen. Hij eet mieren, eventjes 1.000 tot 1.500 per dineetje.

De kraaghagedis is nog een bijzonder exemplaar. Hij is rood, blauw, bruin, groen, geel met zwarte stippen. Zijn kraag heeft een diameter van 20 cm. (de totale lengte van de kraaghagedis is 90 cm.) met een getande boord en het model kan men best vergelijken met de kragen uit de tijd van Hendrik II. Wanneer hij boos is, zet hij die kraag met een ruk op, net zoals men een regenscherm opent, en zijn vijanden worden bang en nemen de benen. Gevaarlijk of boosaardig is de kraaghagedis niet, en in gevangenschap past hij zich goed aan. Zonderling is het felt, dat de kraaghagedis op de achterste poten loopt, met de voorste in de lucht. Het is heel grappig, te meer daar hij dan een haast menselijke houding aanneemt en zijn kopie fier in de lucht steekt. De oude Egyptenaren noemden de hagedissen, die op deze wijze lopen, «de rechters der woestijn».





## UTRECHTS PROFESSOR MAAKT EEN HART EN EEN LONG

PROF. Dr. J. JONGBLOED, hoogleraar aan de universiteit van Utrecht, is er in geslaagd een kunstmatig hart- en longstelsel te construeren. Hierdoor wordt het mogelijk het hart bloedleeg te maken en de patient, via dit apparaat, verder te laten leven terwijl de chirurg de hartoperatie verricht. Een dierenbehandeling, gehouden in het laboratorium van Utrecht, is geslaagd.

## GILETTE BESTAAT VIJFTIG JAAR !



Op zekere dag stond Gillette voor de spiegel en trachtte zich te scheren met een scheermes dat niet al te scherp was.

— Hoeveel mannen staan er niet op ditzelfde ogenblik voor de spiegel met 'n even bot mes? dacht hij en dat was het begin...

Zes jaar lang werkte Gillette aan de scheermesjes die iedereen nu kent en het aanschijn van de wereld veranderden, vermits... de mannen er hun eerbiedwaardige, ernstige baard mee afschoren ! Ze zagen er op slag veel jonger uit en waren Gillette, in stilte, dankbaar om z'n praktische en geniale uitvinding. Gillette veranderde ook de arbeidswereld. Voor hem moest een fabriek een paleis zijn voor de arbeider, waar hij met vreugde en ijver werkt en goed zijn brood verdient.

## WAAR ZIJN DE KLEERMAKERS ?

In 1892 stierf een rijk hotelhouder van Edinburg. Thans moet, volgens het testament van deze zonderling, de interest van 6.000 pond verdeeld worden tussen twaalf hulpbehoevende kleermakers die meer dan vijftig jaar oud zijn, niet meer werken kunnen en sedert drie jaar geen druppel alcohol meer gedronken hebben. Het kleermakersgild van Edinburg heeft bekend gemaakt, dat het zich genoodzaakt ziet aan de menslievende nalatenschap van de deugdzame hotelier te verzaken. Er zijn in Schotland wel oude en arme kleermakers, doch... geen die de whisky niet lusten !

De rechtbank heeft aangeordnungen de opsporingen voort te zetten.

## HOOG... MAAR NAT !

Hoog en droog, zegt het spreekwoord. « Hoog », zegt de Weense brandweer, maar droog zal het vast niet zijn, vermits er bij brand blussen water te pas komt. Hun nieuwste ladder meet 52 meter, is uitgerust met een kleine lift, zodat drie man in een minimum van tijd de top kunnen bereiken. Ze hebben ook een telefoon die in verbinding staat met de auto. De ladder is het werk van een Duitse firma, die een ladder van hetzelfde model aan de New-Yorkse brandweer heeft geleverd.

## DIE DROMMELSE JAPANNERS !

De Japanse admiraal Yamamoto, die sneuvelde in 1943, is een der grootste figuren uit de Japanse geschiedenis. Toen hij pas dertig jaar was werd hij admiraal benoemd en talrijke pittige legenden worden over hem verteld. Zo ondermeer de volgende :

Op zekere dag steevende Yamamoto een haven binnen, waar reeds een Britse vloot eenheid voor anker lag. De traditie getrouw bracht Yamamoto omringd door zijn hogere officieren, een beleefdheidsbezoek aan de Britse bevelhebber.

De Brit, wij zullen z'n naam niet verklappen, kwam, met zijn officieren, de Japanners tegemoet. Hij hield, zoals het gebruikelijk is, een korte rede, t.i.z. hij deed alsof ! De Brit veronderstelde, dat de Japanners geen woord Engels verstonden en zijn rede bestond uit niets anders dan : « one, two, three... », enz. Hij telde in zijn moedertaal en lette er wel op voortdurend van toonhoogte te veranderen... De Britse officieren hadden alle moeite ter wereld het niet uit te schateren. Yamamoto en zijn gezelschap aanhoorden de speech ernstig en waardig en zonder een spier te vertrekken. Toen de Brit tot vijf en twintig had geteld, was zijn rede ten einde. Toen ging Yamamoto een paar stappen vooruit en zei in vloeiend Engels : « Excellentie, Heren Officieren... » en begon op zijn beurt te tellen : « one, two, three... » tot vijf duizend !

Londen kreeg lucht van de zaak en de Britse admiraal werd teruggeroepen en mocht zijn admiraalsuniform aan de kapstok hangen.

# UIT DE VIER WINDSTREKEN

VLIEGT DE SKYROCKET SNELLER DAN HET GELUID ?



BILL BRIDGEMAN is vierendertig jaar en invlieger van de Douglas-glasfabriek. Onlangs steeg hij op met een Douglas-Skyrocket tot op een hoogte van 23 km., met een snelheid van 2100 km. per uur. Hij vloog niet alleen hoger, maar ook sneller dan iemand het voor hem deed. Het hoogterecord staat officieel op naam van de Brit John Cunningham, die op 18 Maart 1948 met een Vampire-straaljager een hoogte van 18.119 meter behaalde.

De Amerikanen Anderson en Stevens zijn echter reeds op 11 November van het jaar 1935 met een stratosfeerballon gestegen tot 22.066 meter.

Toen Bill Bridgeman op een hoogte van 23 km. kwam en door de ruimte kliefte met een snelheid van 2100 km. per uur, zou de temperatuur in zijn cockpit tot 250° F. gestegen zijn indien er geen koelinstallaties geweest waren !



DE PORSCHE : Maximum snelheid 160 km. per uur.

# De grenadier VICTORIA presenteert... DE TIJGERKOOI

Die morgen was Donkey, de tijger-temmer van het circus Trevor, met 'n verkeerd been uit 't bed gestapt.



Daar heb je 't !



Hé, Johnny !



Hier ben ik al !



Pak aan, luiwammes ! Wat heb je onder de kooien laten liggen ?



HALT !...



(wordt voortgezet.)



TEKST EN TEKENINGEN DOOR EDGARD-P. JACOBS

Olrik en zijn handlangers werden door de politie omsingeld. Olrik slaagt er in te ontsnappen. De politie dringt het huis binnen en Jack en de Bezendjas worden gevangen genomen.



*Blake heeft intussen de boeien van zijn vrienden losgemaakt en zijn zonderling avontuur vertelt...*

... toen ik gewaar werd, at de man met de bril een handlager was van Olrik had ik, alvorens het vliegtuig te verlaten mijn kogelvrij vest aangetrokken. En dat was ook maar goed want nauwelijks stond ik in het telefoonhok of die kerel schoot me drie kogels van 7,65 in de hartstreek. Ik hield me dood en verwachtte me aan het ergste. Toen kwam er een ander reiziger naar de telefoon en de schurk moest de vlucht nemen. Hij had de tijd niet me van nabij te bekijken. ... Ik begreep dat ik incognito beter mijn doel zou bereiken en in overleg met de Scotland Yard, verduwden Blake van het toneel. Zo geraakte ik zonder verdere moeilijkheden hier en speelde mijn rol. Je weet de rest!



*Ik hoop, dat je ditmaal zult inzien dat de politie gelijk had. Zonder onze tussenkomst...*

...en de moedige jongen, die je telefonisch verwittigde...



Dat is onmogelijk! De doctor zei toch, dat hij hier was... hij vertelde zelfs dat...



Hè? Hij was het die?... Wie is die man?

*Dat is Abbas, hij werkte aan de opgravingen voor Grossgrabenstein en ik heb hem eens een dienst bewezen!*



*Hm...hm...dat is niet zeer duidelijk! Hoe komt die man hier?*

Op dit ogenblik komt Moerad binnen...

Commissaris! Alles werd onderst boven ge-  
haald, maar van Olrik  
geen spoor!

Dat is onmogelijk! De doctor zei toch, dat hij hier was... hij vertelde zelfs dat...

Wat? Hoe zeg je? De doctor?...

Ja, Dr. Grossgrabenstein is uit het venster gesprongen en kon zich aldus redden...

Grossgrabenstein! Alle duivels!  
Maar dat is hijzelf... OLRİK!!

Wat ??? De doctor...  
is... Neen!

*Ik droom!  
Grossgraben-  
stein zou OLRİK  
zijn? OLRİK!  
OLRİK!*

*Op dit ogenblik horen ze opnieuw dat vreemd geluid...*

Н О И Н О И Н О И Н О И Н О И

Wat is dat?

*Ik weet het niet! We hebben dat geluid reeds gehoord...*

HOUHOU HOUHOU

Ssst...het komt uit die kamer...

Sist...het komt uit die kamer...